



Nieuwsbrief "Stefanie in Oekraïne"

Met liefde omarmd

Beste gemeenteleden,

Met deze nieuwsbrief wil ik u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen m.b.t. de voorbereidingen voor mijn vertrek naar Oekraïne.

De weg er naar toe

In de afgelopen weken zijn er al veel dingen in gang gezet, zoals mijn baan opzeggen, er is een TFC gevormd, de sponsoring ed. Maar ik zal bij het begin beginnen. In de zomervakantie ben ik een maand in Oekraïne geweest. Terug in Nederland (6 augustus 2016) moest eerst iedereen ingelicht worden dat ik had besloten voor langere tijd D.V. terug te gaan naar Oekraïne. En het is niet eenvoudig om dit aan je familie te vertellen. En hoe zeg je het tegen een kind dat hun tante naar een ander land gaat? Voor kinderen is dit niet te begrijpen. Daarom ook de vraag: "Tante Stefanie waarom moet u dan voor zo lange tijd weg, kunt u dan gewoon niet elke keer maar een maand naar de kindjes in Oekraïne gaan?"

En dan mijn werk inlichten... Ik pas al 5 jaar met veel plezier bij 4 gezinnen op als gastouder aan huis. Wat is het moeilijk om die boodschap door te geven... Maar wat bleek: al de oppasgezinnen antwoordden mij hetzelfde: "dat hadden wij al verwacht, wij vermoeden het al toen je nog maar een week in Oekraïne zat". Maar zelf was ik na een week nog heel standvastig om niet terug te keren naar Oekraïne. Ik zat te veel vast aan wat ik hier in Nederland allemaal heb. Ik kon heel veel redenen bedenken waarom ik daar niet voor langere periode heen zou gaan. Ik had immers heel fijn werk, familie en zo veel dingen meer. Maar uiteindelijk voel je ook wat deze 'bezittingen' eigenlijk zijn in vergelijking met wat je in Oekraïne aan deze kinderen kan geven. En dan draai je het om, als ik nu wel ga? Het is zeker niet makkelijk om tot een besluit te komen. Je kunt dan niet zonder de hulp en de kracht van de Heere. Net zoals Jakob ook zei tegen God (Genesis 32:26b): "Ik zal U niet laten gaan, tenzij dat Gij mij zegent."



Adresgegevens:

Stefanie de Wildt
Westeinde 18a
2969 BL Oud-Alblas
06-10472040

*"Een blik van meeleven
doet altijd goed."*

Bankgegevens:

Stichting Children's Relief
NL93INGB0000003584 of
NL38RABO0133376699
Omschrijving: Stefanie
de Wildt / 21450
Erkend als ANBI
(belasting aftrekbaar)

*"Met uw bijdrage kunnen
de kinderen de liefde
en zorg krijgen die ze
nodig hebben."*

www.stefanieinoekraïne.nl
tfc@stefanieinoekraïne.nl

Sponsoring

Uiteindelijk moest de sponsoring op gang worden gebracht. Waar en hoe ga je beginnen? Wat is het lastig om aan mensen te vragen of ze willen sponsoren en om het uiteindelijke bedrag bij elkaar te krijgen. Het doet mij heel goed dat er uit de gemeente, van familie, kennissen en uit onverwachte hoek sponsors komen. Zo hoorde ik pas van een meisje die zei tegen haar moeder: "mama ik ga lege flessen ophalen langs de deur voor de sponsoring". Dit meisje kent mij niet persoonlijk en toch is ze er zo voor bezig, dat is zo bijzonder! Regelmatig krijg ik de vraag welk bedrag er nodig is voor de sponsoring. Zoals u in bovenstaand plaatje kunt zien is er minimaal € 12.000 nodig voor één jaar verblijf in Oekraïne. Op dit moment zitten we al op 55% aan toezeggingen. Hartelijk bedankt!

Uiteindelijk zal de 55% naar de 100% moeten gaan, zodat ik in april/mei D.V. naar Oekraïne kan gaan als vrijwilliger om daar de baby's en kinderen in het ziekenhuis de zorg te geven die ze nodig hebben. **Mag ik nog een beroep doen op u?**

U kunt gebruik maken van de machtiging achterop deze nieuwsbrief. De machtiging kunt u opsturen naar Stichting Children's Relief.

Inmiddels...

Al weer twee maanden zit ik op Engelse en Russische les. Het valt niet mee om Russisch te leren. Russisch is in cyrillisch schrift. Mijn naam schrijf je zo in het Russisch: **Зтофани**. Ook moet ik bezoeken brengen aan de gezondheidsdienst en de tandarts.



Thuisfrontcommissie

Inmiddels is er een fijne en samenwerkende thuisfrontcommissie gevormd. Drie weken geleden zijn wij voor het eerst bij elkaar geweest. Heel bijzonder en fijn dat er mensen zijn die mij willen steunen in het regelen van een aantal dingen en met mij meeleven in deze omstandigheden. De volgende mensen zitten in de TFC:

- de heer A. Th de Wildt;
- Jan de Wildt;
- Jobke van Bochove;
- Arianne Blom-Klaasse.

De thuisfrontcommissie is achter de schermen bezig om een aantal dingen te organiseren. Er komt een avond in de kerk waarbij ik meer ga vertellen over het werk in Oekraïne, er komt een psalmzangavond in de kerk. Ook komt er een foto-avond in Hardinxveld-Giessendam over Canada door een natuurfoto-avond. Ook de kinderen zullen meehelpen om geld in te zamelen.

Houdt u de kerkbode in de gaten voor de data en meer informatie?

Nieuwsbrief

Er zullen meerdere nieuwsbrieven volgen. De volgende nieuwsbrieven zullen op de website komen te staan. U krijgt dan per mail een melding dat er een nieuwe nieuwsbrief is.

Wilt u deze melding per mail ontvangen? Dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan de TFC: tfc@stefanieinoekraïne.nl.

De website is op dit moment in aanbouw. Zo spoedig mogelijk komt er een volledige website. Hier komt ook een blog op als ik in Oekraïne verblijf. Op de website worden ook de sponsors vermeldt.



Ten slotte

Wilt u bidden voor ons in deze voorbereidingstijd en voor het ziekenhuis in Oekraïne? We hebben uw gebed zo nodig.

De hartelijke groeten van,

Stefanie de Wildt

Machtiging

U kunt dit formulier toesturen aan:
Stichting Children's Relief, Postbus 2026, 2930 AA Krimpen a/d Lek



Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraïne van Stefanie de Wildt. **Aanhef ***

Bestemming *

Stefanie de Wildt / 21450

Giftbedrag *

€

Ingangsdatum *

..... – – 201...

Ik machtig u *

maandelijks per kwartaal per jaar éénmalig

IBAN *

NL

.....

Voorletters + achternaam *

.....

Adres *

.....

Postcode + woonplaats *

.....

Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer afgeschreven t.g.v. rekeningnummer NL93INGB0000003584 van Stichting Children's Relief.

U kunt het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving laten terugboeken als u zich bedenkt.