



Met u(e)jae omarmd

# Nieuwsbrief "Stefanie in Oekraïne"

Beste gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

Het is weer tijd om een nieuwsbrief te schrijven. De vorige nieuwsbrief is nog geen 2 maanden geleden en ik heb jullie al weer zo veel te vertellen dat ik niet zo goed weet waar ik moet beginnen. Onze nieuwe collega is aangekomen, een andere collega is verhuisd, kinderen die naar huis gingen of opgenomen zijn wegens een verdrietige thuissituatie, Ludmilla die haar verjaardag mocht vieren, bezoek uit Nederland, eigenlijk te veel om in één zin op te noemen. Dus op een warme vrijdagmiddag ga ik er even rustig voor zitten met de ventilator naast me; het is ook zo warm.



Wilt u deze foto zien? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief per mail.

## Het werk in Vinogradiv is begonnen

Voor ons als team zijn er wat veranderingen. Een van mijn collega's, Marianne, is inmiddels verhuisd naar Vinogradiv. Mirjam, onze nieuwe collega, is vorige week na haar voorbereidingsperiode in Nederland aangekomen in Oekraïne. Marianne en Mirjam wonen en werken nu in Vinogradiv. Er werken nu dus 2 vrijwilligsters in het ziekenhuis van Vinogradiv en 2 in Beregowo. Het is zo fijn dat de kinderen in Vinogradiv nu ook liefde en aandacht mogen krijgen. Eerst werkten wij 1 dag in de week in Vinogradiv, maar door de uitbreiding van het team kunnen we daar nu ook volledig werken.

Ik werk vanaf nu de hele week in het ziekenhuis van Beregowo. Ik zal de kinderen in het ziekenhuis van Vinogradiv zeker missen. Ook al werk ik nu niet meer in Vinogradiv, toch wil ik jullie vertellen over Dennis. Dennis (2) kan nog niet staan of lopen. Elke week als wij hem bezochten verscheen er een grote lach op zijn gezicht en begon hij helemaal te juichen dat hij eindelijk even zijn bed uit mocht. Het is een heerlijk ventje, maar de littekens en de wonden die hij heeft zeggen al genoeg. Hij is thuis ernstig verwaarloost en zelfs de muizen hebben hem op verschillende plekken gebeten. Eigenlijk te gruwelijk om te bedenken in welke situatie hij heeft geleefd. Het was fijn dat wij hem liefde en aandacht mochten geven, maar omdat er in de andere kamers ook nog kinderen lagen, kon ik altijd maar een uurtje met hem spelen. Niet alleen Dennis vond het niet leuk dat ik dan weer weg ging, mij deed het ook altijd weer

pijn om hem weer terug te zetten in zijn bed. Het voelt niet goed om een kind in bed te zetten, het hek dicht te doen en te weten dat het kind er over een week pas weer uit mag. Daarom is het nu zo fijn dat Mirjam en Marianne daar nu de hele week mogen werken.

### Adresgegevens:

UKRAINE 90202  
Zakarpatska Oblast  
berehove/beregszász  
B. Chmelnytskoho 10/3  
Stefanie de Wildt  
06-10472040  
sdewildt@kliksafe.nl

*"Een blik van meeleven  
doet altijd goed."*

### Bankgegevens:

Stichting Children's Relief  
NL93INGB0000003584  
Omschrijving: Stefanie  
de Wildt / 21450  
Belasting aftrekbaar

*"Met uw bijdrage kunnen  
de kinderen de liefde  
en zorg krijgen die ze  
nodig hebben."*

www.stefanieinoekraïne.nl  
tfc@stefanieinoekraïne.nl

## Ludmilla

Twee weken nadat we de 2<sup>e</sup> verjaardag van Ludmilla hebben gevierd in het ziekenhuis hebben wij Ludmilla, geheel onverwacht, naar huis gebracht. Inmiddels is Ludmilla 3 weken thuis en gaat het redelijk goed met haar. Wij bezoeken Ludmilla elke week thuis in het zigeunerkamp. De moeder van Ludmilla is heel arm, ze woont met haar 7 kleine kinderen in een heel klein huisje op het kamp, wat eigenlijk geen huis te noemen is. De kieren

zitten in de muren en het huis heeft een half dak. In het kleine huisje wat eigenlijk bestaat uit 1 klein kamertje staat een oude kinderwagen waar Ludmilla dag en nacht in ligt. De moeder en de oma van Ludmilla weten niet zo goed wat ze kunnen doen met Ludmilla. Ze vragen van alles aan ons: Mag ze op schoot? Mag ze melk? Mag ze naar buiten? Ze denken namelijk dat Ludmilla ziek is en dat ze door medicijnen weer beter kan worden. Wij hebben al meerdere keren uitgelegd dat Ludmilla niet kan gaan zitten, lopen, zien en horen. Onder de zigeunerbevolking is er weinig kennis over zulke dingen. Dit komt waarschijnlijk doordat de artsen niet de tijd nemen om het uit te leggen, en omdat de meeste zigeuners niet geschoold zijn. Laten we blijven bidden voor Ludmilla, ook nu ze thuis mag zijn, dat moeder wijsheid en kracht mag krijgen om voor Ludmilla te zorgen.

Wilt u deze foto zien? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief per mail.

## Ruth

Ruth kwam bij ons toen ze nog maar 3 dagen oud was. Haar moeder was ernstig ziek. 2 dagen later is de moeder van Ruth overleden. Nog maar 5 dagen oud en dan al wees (Vader is niet bekend). Ruth heeft nog 2 broers, Sebastiaan(2) en Karl(1). Karl heeft de eerste maanden na zijn geboorte ook bij ons in het ziekenhuis gelegen omdat moeder tijdelijke afstand had gedaan omdat ze niet voor hem kon zorgen. Na enkele maanden hebben wij Karl naar het kindertehuis gebracht voor het zogeheten rehabilitatie traject. 3 maanden geleden was moeder nog bij ons in het ziekenhuis geweest om haar zootje Karl op te halen, maar toen hebben wij moeten zeggen dat hij niet meer bij ons is maar in het kindertehuis verblijft. Dit was een teleurstelling voor moeder. Moeder zei dat ze Karl op komt halen als ze bevallen zou zijn. Dit heeft niet meer zo mogen zijn... De oma van deze kinderen hebben we meerdere keren gesproken bij het ziekenhuis en zij zegt dat zij voor haar kleinkinderen wil zorgen als ze wat ouder zijn. Sebastiaan is inmiddels ook naar het kindertehuis gebracht en als Ruth wat groter is zal zij er ook heen gaan. Maar voorlopig mag ik voor Ruth zorgen. Het is zo'n mooi en klein meisje, ik geniet echt van haar!

## Extra kosten

In verschillende blogs kunnen jullie lezen dat we regelmatig bezoeken brengen aan het kindertehuis, vrouwenbezoek en bijv. aan Ludmilla. Pas hebben we ook de ouders van Mirjam bezocht, (het kindje wat enkele maanden geleden is overleden) en Sanyika(4). Het gaat heel goed met Sanyika in zijn nieuwe pleeggezin. Al deze bezoeken kunnen alleen worden gedaan met de auto. Voorheen gebruikten wij de auto van mijn collega, maar nu zij verhuist is naar Vinogradiv hoop ik binnenkort zelf een auto te kopen. Deze bezoeken geven ook de nodige onkosten. Soms moet ik bijv. medicijnen kopen of in andere noodzakelijke onkosten voorzien. Mogen wij daarom een beroep doen op uw financiële steun, zodat ik dit werk, naast het ziekenhuis, ook kan blijven doen?



Ruth



## Bezoek uit Nederland

In de afgelopen periode heb ik mijn eerste bezoek uit Nederland mogen ontvangen. Familie van Bochove mocht 2 weken hier in Beregowo verblijven. Het heeft mij goed gedaan om hun het werk hier te laten zien. We mochten ook met elkaar gesponsorde voedselpakketten rond brengen. De ontmoetingen met deze mensen en gezinnen was een zegen. Op de website leest u meer over de ervaringen van familie van Bochove in Oekraïne.

Hartelijke groeten uit Beregowo, Stefanie de Wildt

## Machtiging

U kunt dit formulier toesturen aan:  
Stichting Children's Relief, Postbus 2026, 2930 AA



Krimpen a/d Lek

Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraïne van Stefanie de Wildt.

**Aanhef \***

**Bestemming \***

Stefanie de Wildt / 21450

**Voorletters + achternaam \***

**Giftbedrag \***

€ .....

**Adres \***

**Ingangsdatum \***

..... - ..... - 201...

**Postcode + woonplaats \***

**Ik machtig u \***

maandelijks  per kwartaal  per jaar  éénmalig

**IBAN \***

NL. ....

Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer afgeschreven t.g.v. rekeningnummer NL93INGB0000003584 van Stichting Children's Relief.

U kunt het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving laten terugboeken als u zich bedenkt.