



Nieuwsbrief "Stefanie in Oekraïne"

Beste gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

Na een fijne verlofperiode in Nederland te hebben gehad, ben ik inmiddels al weer een aantal weken terug in het zonnige en warme Oekraïne. In de afgelopen weken is er hier veel gebeurd en de nieuwsbrief zou te kort zijn om jullie alles te vertellen. Ik probeer jullie de hoofdlijnen te vertellen.



Donderdagavond 6 juni mocht ik na een goede reis weer thuis komen. De volgende dag heb ik gelijk het zigeunerkamp bezocht. De kinderen kwamen enthousiast naar mij toegerend. Wat had ik de mensen daar gemist. Tijdens mijn verlofperiode haalde een man uit de gemeente de mensen op uit het kamp om naar de kerk te gaan. Nu ik weer terug was, moest ik iedereen weer even bezoeken en bij praten. Uiteindelijk ging ik naar het huisje van Ludmilla. Wat schrok ik toen ik haar zag! Ze zag er zo slecht uit. Moeder vertelde dat ze een doorligplek had. Ik kleedde Ludmilla uit en wat schrok ik van hoe ze er uit zag. Het was niet meer dan een heel groot hoofd met een klein lichaampje dat vooral uit botjes bestond.

Elke dag naar het kamp

De doorligplek moest goed behandeld worden, dus ik ging er elke dag heen om de wond te verzorgen. Gelukkig zagen we de wond al snel kleiner worden. Na een aantal dagen kwam ik er achter dat moeder nauwelijks eten gaf aan Ludmilla. Nu was het wel te verklaren waarom ze zo mager was geworden. Soms was het zelfs zo dat ze bijna 24 uur geen eten en drinken had gekregen van moeder en dat terwijl het hier enorm heet is. Daarom probeerde ik Ludmilla vaker dan 1x per dag te bezoeken. Op een dag zei moeder dat ze wilde vertrekken om op een vuilnisbelt te gaan werken in een stad 400km verderop. Ze wilde al haar 7 kinderen meenemen en dus ook Ludmilla.

Komt Ludmilla bij mij wonen?

Ik heb moeder uitgelegd dat ze Ludmilla in deze toestand niet mee kan nemen in de trein, ze zou nog sterven tijdens de reis. Moeder wist niet bij wie ze Ludmilla kon achterlaten. Dus toen kwam de vraag of Ludmilla bij mij kon wonen omdat ze die dag er na zou vertrekken.

Hier schrok ik wel even van. Dit zou heel veel veranderen voor mij. Ik zou de zorg voor een zwaar gehandicapt kindje krijgen die misschien bij mij komt te overlijden. Dan zou ik ook niet meer iedereen kunnen bezoeken. We hebben het in het gebed gebracht. Veel tijd om er over na te denken was er niet want er moest nog veel geregeld worden en het was al vrijdagmiddag en morgen zou moeder al willen vertrekken. Als eerste de jurist gebeld of er een mogelijkheid is dat er papieren geregeld konden worden zodat Ludmilla bij mij kon wonen terwijl moeder wel verantwoordelijk blijft. En dit bleek mogelijk te zijn! Toen naar de advocaat gegaan en daar het verhaal gedaan, maar zonder het paspoort van moeder was er niets mogelijk. Moeder opgehaald uit het kamp, toen bleek moeder niet in het bezit te zijn van haar eigen paspoort, haar paspoort is bij een vrouw uit een ander zigeunerkamp. Uiteindelijk deze vrouw ontmoet en deze vrouw beloofde ons dat ze moeder zou helpen door haar producten te brengen zodat moeder niet hoefde te gaan werken en zo Ludmilla niet hoefde achter te laten. Een aantal dagen later bleek deze vrouw niet de waarheid te hebben gesproken. Toen we in het bezit waren van een kopie van het paspoort, bleek het paspoort verlopen te zijn. Eerst zou er een nieuwe paspoort aangemaakt moeten worden voordat de papieren geregeld konden worden. Daarom was het vanaf die dag afwachten, en moest ik elke dag weer ondervinden dat moeder haar niet of nauwelijks had gevoed in de avond er voor. Ludmilla had het al snel door als ik kwam en haar aanraakte. Dan begon ze heel hard te huilen, want ze wist dat ze nu eten en drinken kreeg.

Ludmilla Jarig

Ludmilla mocht 30 juni 3 jaar worden. Wat een wonder dat ze dit mocht beleven. We hebben het gevierd met zelfgebakken appeltaart. Ludmilla .



Adresgegevens:

UKRAINE 90202
Zakarpatska Oblast
berehove/beregszász
B. Chmelnytskoho 10/3
Stefanie de Wildt
06-10472040
sdewildt@kliksafe.nl

*"Een blijk van meeleven
doet altijd goed."*

Bankgegevens:

Stichting Children's Relief
NL93INGB0000003584
Omschrijving: Stefanie
de Wildt / 21450
Belasting aftrekbaar

*"Met uw bijdrage kunnen
de kinderen de liefde
en zorg krijgen die ze
nodig hebben."*

www.stefanieinoekraïne.nl
tfc@stefanieinoekraïne.nl



kreeg er zelf niets van mee. We deden dit meer voor moeder zodat ze misschien mag inzien dat haar zwaar gehandicapte dochtertje ook waardevol is. In deze 4 weken dat Ludmilla nu goed te eten krijgt is ze echt aan het opknappen. Ze is echt aan het groeien en haar gezichtje is bijna weer zoals het was.

Ludmilla ernstig ziek

Nu de doorligplek van Ludmilla genezen is wilde ik haar graag in bad doen. We overlegden over waar we haar in bad zouden doen, bij mij thuis of in het bejaardentehuis. Op de ochtend dat ik moeder het nieuws wilde vertellen dat ik Ludmilla zou meenemen om haar in bad te doen, vertelde moeder dat ze dit zelf al gedaan had.

Wat was ik hier blij mee! De volgende ochtend toen ik weer kwam, was moeder Ludmilla al eten aan het geven. Wat is er opeens met moeder gebeurt? Ze probeert nu goed voor Ludmilla te zorgen. Moeder is ook echt van haar dochtertje gaan houden. Dit is echt een wonder!

Een paar dagen later werd Ludmilla ernstig ziek. Ze wilde niets meer eten of drinken. Ze werd zo ernstig ziek dat we dachten dat ze zou sterven. Wat was dit zwaar! En wat had moeder het nu moeilijk, juist nu ze zoveel van haar dochtertje was gaan houden. Na 2 dagen ernstig ziek geweest te zijn, begon Ludmilla weer te eten en mocht ze spoedig weer herstellen. De volgende dag was het zondag en moeder wilde graag mee naar de kerk, alleen als Ludmilla met haar mee kon. Ze wilde Ludmilla niet meer achter laten thuis. En zo mocht ik, moeder en Ludmilla (en nog meerdere mensen uit het kamp), op zondagochtend ophalen om naar de kerk te gaan. Wilt u blijven bidden voor Zijn werk op dit kamp?



Het werk op het zigeunerkamp

Ik bezoek nog steeds elke dag het kamp. Inmiddels bezoek ik daar 4 gezinnen. Ik help de gezinnen in verschillende dingen. De hulp kan uit verschillende dingen bestaan: met hen naar een ziekenhuis of kliniek gaan voor verschillende onderzoeken of voor en na een bevalling bij een gezin zijn. Dat is al heel waardevol voor ze. Er wordt vaak tegen ze geschreeuwd omdat zigeuners niet worden geaccepteerd.

Sponsoring

Nu ik elke dag (of vaker) naar het zigeunerkamp moet rijden van 25 minuten enkele rit en speciale voeding moet kopen voor Ludmilla, zult u begrijpen dat dit best in de kosten loopt. Mag ik u daarom om een extra gift vragen? Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Stefanie de Wildt

Machtiging

U kunt dit formulier toesturen aan:
Stichting Children's Relief, Postbus 2026, 2930 AA

Krimpen a/d Lek

Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraïne van Stefanie de Wildt.

Bestemming *

Stefanie de Wildt / 21450

Giftbedrag *

€

Ingangsdatum *

..... – – 201...

Ik machtig u *

maandelijks

per kwartaal

per jaar

éénmalig

IBAN *

NL.

Aanhef *

.....

Voorletters + achternaam *

.....

Adres *

.....

Postcode + woonplaats *

.....



Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer afgeschreven t.g.v. rekeningnummer NL93INGB0000003584 van Stichting Children's Relief.

U kunt het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving laten terugboeken als u zich bedenkt.