



# Nieuwsbrief "Stefanie in Oekraïne"

Beste gemeenteleden, familie, vrienden en kennissen,

*Met liefde omarmd*

Het is alweer 4 maanden geleden dat ik jullie heb geschreven. In die tijd is hier veel gebeurd, waar ik jullie graag over vertel.

Kampweken, ziekenhuisopnames, verschillende acties en een nieuw pleegkindje – dat is in de afgelopen periode allemaal gepasseerd.

## *De storm en de ziekenhuisopnames*

De storm van 20 juli zullen we nooit vergeten. De dag dat de Heere leven spaarde en ons nieuwe dak verwoest werd. De buien die eerder door Nederland en Duitsland gingen, bereikten ons land. Ik was met de kinderen in het familiehuis toen het hard begon te waaien. Buiten vloog er van alles door de lucht. Uiteindelijk nam de wind ook de nieuwe dakplaten mee. Die lagen klaar om het oude dak te vervangen. Stuk voor stuk gingen ze de lucht in en belandden weer op de grond, krom en verbogen. De angst sloeg toe toen we ontdekten dat Andre tijdens dit noodweer nog buiten was. We vreesden voor zijn leven. Direct gingen we met elkaar op de knieën. De Heere verhoorde ons gebed; we hoorden Andre roepen om hulp. Hij kwam naar binnen gerend met een hevig bloedende hand.

Wat zich 5 minuten eerder buiten afspeelde: Andre zag dat er van alles door de lucht begon te vliegen. Hij rende meteen naar de nieuwe metalen dakplaten die opgestapeld op de grond lagen, en ging er bovenop liggen in de hoop de dakplaten te kunnen redden. Opeens kwam er een grote rukwind en gooide de platen met Andre de lucht in. Eén dakplaat bracht een heel grote verwonding aan in zijn hand. En een volgende dakplaat vloog rakelings over zijn hoofd. Het metaal scheerde zelfs een deel van zijn haar weg! Wat als die plaat hem een paar centimeter lager had geraakt?

Andre moest in het ziekenhuis worden opgenomen en is geopereerd aan zijn hand. Toen de storm was gestild, bleven de verkreukelde metalen platen als stille getuigen achter. Toen Andre de schade zag, was hij zwaar geëmotioneerd. Hij had het er vooral moeilijk mee, omdat hij wist dat heel veel mensen vrijwillig hun geld hebben gegeven voor die dakplaten.

## **Adresgegevens:**

UKRAINE  
Kirovogradska Oblast  
Pomichna  
Vul. Nebesnoi Sotni 124A  
Stefanie de Wildt  
+38 0665562989  
sdewildt@kliksafe.nl

## **Bankgegevens:**

Stichting Kimon  
NL70 RABO 0157 518744  
Omschrijving: Project Pomichnaja  
Oekraïne Stefanie de Wildt

Omschrijving familiehuis:  
Project Pomichnaja  
Oekraïne Familiehuis

Omschrijving renovatie  
gehandicaptenhuis:  
Project Bethesda

Erkend als ANBI  
(belasting aftrekbaar)

www.stefanieinoekraïne.nl  
tfc@stefanieinoekraïne.nl

We mochten onze nood in het gebed brengen. En de Heere verhoorde de gebeden voor nieuwe dakplaten. Hij sprak door Zijn Woord tot harten van mensen: Hem alle dank hiervoor! Maar bovenal moeten wij de Heere dankbaar zijn dat Hij het leven van Andre heeft gespaard. Wij willen uw verdere gebed vragen voor het herstel van Andre en het vervangen van het dak van het familiehuis.

Vorige week werd ik zelf ook opgenomen in het ziekenhuis. Op een dag kreeg ik hevige pijn onderin mijn buik. Het bleek dat ik niet zelf kon urineren. Na 4 dagen mocht ik naar huis. Verdere onderzoeken volgen nog.

## *Verskillende acties*

Met Vaderdag is er een taartenactie gehouden. Dit heeft het mooie bedrag van €900,- opgebracht dat bestemd is voor de renovatie/nieuwbouw van Bethesda (Nieuwe project: Huis voor gehandicapte kinderen)

Kinderen van groep 7 en 8 van de SBO in Sliedrecht hebben een verkoping gehouden, waarvan de opbrengst is voor "Stefanie in Oekraïne". Het leverde een mooi bedrag van €691,- op. Een ieder hartelijk dank!

## *Kinderkamp en jeugdkamp*

Afgelopen juni mochten wij met het hele gezin van het familiehuis een weekje aan de Zee van Azov verblijven, op een christelijk kinderkamp. Een Amerikaanse organisatie dekte de kosten voor dit kamp. Begin augustus ben ik zelf ook op kamp geweest. Ik ging mee met een Oekraïens christelijk jeugdkamp. We verbleven in de bergen. Over de belevenissen van deze kampen kunt u lezen via de blogs op de website.



## Ons nieuwe pleegkind

Vorige week mochten wij ons nieuwe pleegkindje in het familiehuis verwelkomen. Nestor, een jongetje van 7 jaar. Hij is in slechte leefomstandigheden opgegroeid, bij zijn moeder die verslaafd was aan alcohol. Een jaar geleden is Nestor uit huis geplaatst en naar de crisisopvang gebracht. Een maand geleden kreeg het familiehuis de mogelijkheid om hem op te nemen. Dat was geen gemakkelijke beslissing, want Nestor heeft grote gezondheidsproblemen. Hij heeft Hepatitis C. Zonder medische behandeling zou hij menselijk gesproken maximaal 17 jaar kunnen worden. De behandeling voor Hepatitis C zal minimaal een jaar duren, en er is geen verzekering voor de behandeling in Oekraïne. We weten nog weinig over de medische kosten, maar voor zover wij nu weten, kost het minimaal €2000,-. Mogen wij u vragen om Nestor te helpen? Om hem financieel te steunen, kunt u de QR-code scannen of mij persoonlijk een berichtje sturen of een mailtje naar de TFC doen: [tfc@stefanieinoekraïne.nl](mailto:tfc@stefanieinoekraïne.nl)



## Financiële nood voor Stefanie in Oekraïne

Inmiddels mag ik al vierenhalf jaar in Oekraïne dienen. Deze hele periode steunt u het project "Stefanie in Oekraïne" al. Wij willen u daar, na de Heere, hartelijk voor danken! Toen ik tweeënhalf jaar geleden naar de andere kant van Oekraïne verhuisde, kwam ik in het familiehuis wonen. Het familiehuis is gedeeltelijk afhankelijk van hulp van buitenaf, daarom werd het familiehuis het tweede sponsordoel. Eigenlijk verhuisde ik naar Pomichnaja



Bij de zee van Azov

om in het gebouw naast het familiehuis een nieuw project te starten. Mijn gebed is dat ik in dat huis, Bethesda, een thuis voor gehandicapte kinderen mag oprichten. Voor de renovatie van Bethesda is veel geld nodig, en met uw hulp is er al €15.000,- ingezameld. Ook daarvoor veel dank! Maar doordat het familiehuis en Bethesda momenteel in de schijnwerpers staan, is mijn persoonlijke sponsoring naar de achtergrond geraakt. Daardoor zijn er nu grote zorgen over mijn eigen financiële situatie. Om in Oekraïne te kunnen blijven wonen, heb ik uw hulp hard nodig.

### Danken:

- Dat de Heere het leven van André spaarde.
- Voor de gezegende kampweken
- Voor de uitbreiding van het familiehuis.

### Bidden:

- Voor het herstel van André
- Voor de renovatie van het dak
- Voor de medische behandeling van Nestor
- Voor de financiën

Met vriendelijke groet, Stefanie de Wildt

## Machtiging

U kunt dit formulier toesturen aan:  
Stichting Kimon, Laan van Westenenk 12, 7336 AZ, Apeldoorn

Ja, ik sponsor het vrijwilligers werk in Oekraïne.

### Bestemming \*

- Project Pomichnaja Oekraïne Stefanie de Wildt  
 Project Pomichnaja Oekraïne familiehuis  
 Project Bethesda (gehandicaptenhuis)

### Giftbedrag \*

€ .....

### Ingangsdatum \*

..... - ..... - 20....

### Ik machtig u \*

- maandelijks  per kwartaal  per jaar  éénmalig

### Aanhef \*

.....

### Voorletters + achternaam \*

.....

### Adres \*

.....

### Postcode + woonplaats \*

.....

### IBAN \* NL.

.....

Het bedrag wordt van genoemd rekeningnummer afgeschreven t.g.v. rekeningnummer NL70 RABO 0157518744 van Stichting Kimon.

